

PERSBERICHT



Brouwerij De Prael brouwt nieuw lentebier: **Zij Gelooft In Mijbok**

Soms zegt men dat je niet teveel moet terugkijken naar het verleden. De Prael doet het toch. Dat er nog steeds veel affiniteit is met de helden van nu én van vroeger blijkt niet alleen uit de Expositie: Helden van De Prael, die gaat over de mensen die nu bij De Prael werken. In de Proeflokalen en de brouwerij krijgen de helden van vroeger nog steeds een podium. Johnny, Mary en Zwarte Riek. Zij horen (net als al onze medewerkers) bij De Prael. Maar net als de biernamen zijn sommigen er niet meer. Betekent dit dat ze zijn vergeten? Absoluut niet.

De Prael: *“Dit lentebier is een hommage aan de grootse volkszanger ooit. Fris en goed door-drinkbaar want daar hield ‘ie wel van. Andre we missen je.”*



ZIJGELOOFT IN MIJBOK

Meer weten? Kijk op www.deprael.nl.
Of neem contact op met Thomas Gesink: thomas@deprael.nl.